

## **Verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2017.**

Stichting de Bazuin is ontstaan uit een groep mensen die regelmatig samenkwamen voor Bijbelstudie en ook wilden voorzien in de nood van anderen. Omdat de stichtingsvorm belastingfaciliteiten heeft werd op 30 juni 2008 Stichting de Bazuin gemeente opgericht en zijn er vanaf die tijd samenkomsten onder de naam gemeente de Bazuin (site: [www.gemeentebazuin.com](http://www.gemeentebazuin.com) ).

Onze visie is het verlorene te zoeken. Door de Bijbel en Gods handelen met Israël en de volken weten we dat de wederkomst van de Here Jezus nabij is en bereiden we ons daarop voor. De mensheid is in nood, want er is angst, ziekte, pijn, depressie, eenzaamheid en veel verdriet. Gemeente de Bazuin is een plaats waar de Liefde en Kracht van de God van de Bijbel worden ervaren en toegepast. Dat belaste en vermoeide mensen worden vernieuwd en zicht krijgen op een hoopvolle toekomst en bovenal op een relatie met de God van de Bijbel.

Als Stichting zijn wij naar buiten gericht en werken dan ook samen met anderen:

**Op nationaal niveau** o.a. met:

**Stichting Crossroad Hoeksche Waard te Strijen** zoekt verbinding en wil getuigend samenwerken. Zoveel kerken, zoveel mensen, zoveel meningen, zoveel verschillen, maar allemaal hetzelfde doel: Jezus Christus bekend maken. De Stichting brengt kerken en christelijke organisaties in de Hoeksche Waard samen. Zij worden daarbij niet afgeleid door kerkmuren en houden vrij zicht op elkaar. Als centraal platform promoot de stichting christelijke activiteiten en nieuws uit de Hoeksche Waard via de website en maandelijks nieuwsbrief. Zij motiveert kerken en organisaties om de handen in een te slaan en gebruik te maken van elkaars ervaring, contacten en mogelijkheden. Het verlangen is dat mensen uit de Hoeksche Waard ontdekken wie Jezus de Messias is, dat Zijn liefde zichtbaar wordt en zij een keuze voor Jezus maken. De Stichting ondersteunt bijvoorbeeld “Youth Arise”, een interkerkelijk jongeren evenement dat een initiatief is van verschillende jeugdleiders in de Hoeksche Waard, “Regiogebed Hoeksche waard” maar ook “Thema-avonden” in de Hervormde Kerk te Numansdorp waar nationaal bekende sprekers het woord voeren. Gemeente de Bazuin staat van harte achter deze visie en ondersteunt dan ook daarbij.

**Stichting Elim te Rotterdam.** Stichting Elim is, ook via de bank, ondergebracht bij Stichting Hart voor Rotterdam. Zij beseft dat er na de Holocaust voor de Joden barrières zijn ten aanzien van de Christenheid. Ons past een houding van verootmoediging. Eerst moeten we stenen ruimen en Gods liefde tonen aan het Joodse volk. In de Tulpstraat op het Noordereiland te Rotterdam bestond Elim al van 1901-1940. Grote groepen Joodse landverhuizers uit Oost- en Noord-Europa trokken door Rotterdam en hebben in Elim praktische hulp ontvangen (kleding, voedsel, e.d.). Hen werd aan de hand van Jesaja 53 de belofde Messias verkondigd. Zo gingen talloze Joden met het evangelie in hun hart naar Amerika. Vanaf 2005 wil het huidige Elim het Joodse volk zegenen op een wijze die in deze (eind)tijd past.

**Nieuwsbrieven van Dirk van Genderen.** Dirk van Genderen verspreidt wekelijks een nieuwsbrief waarin hij nationale en internationale Bijbels getinte informatie opneemt en een en ander van commentaar voorziet. Zie [www.dirkvangenderen.nl](http://www.dirkvangenderen.nl).

**Stichting Zikna te Amsterdam.** De stichting Zikna heeft ten doel de bevordering van de geestelijke, zedelijke en materiele ontwikkeling van de mensheid in het algemeen en van de met name oudere joden en chronisch zieke Joodse jongeren en hun ouders in het bijzonder. Specifieke aandacht wordt gegeven met betrekking tot werkzaamheden voor de extra geestelijke en pastorale zorg aan deze doelgroep. Onder het doel van de stichting wordt tevens begrepen het verlenen van financiële steun aan diegenen die daarvoor op grond van het voorgaande in aanmerking komen. Daarnaast kan materiele steun worden gegeven aan Joodse instellingen, Joodse projecten en Joodse initiatieven conform de statuten van de stichting.

**Stichting No Apologies te Dordrecht.** Dit is een karaktervormend programma met als doel jongeren van elf tot achttien jaar inzicht te geven in moreel besef, moreel geweten en moreel handelen. Ze worden uitgedaagd om na te denken over zichzelf, hun eigen leefwereld en de keuzes die ze maken. Het programma kent een duidelijke Christelijke signatuur die bepalend is voor de morele waarden van het programma. Het is een interactief programma, duurt twee aaneengesloten dagen en is geschikt voor verschillende soorten onderwijs en jeugdgroepen.

**Op internationaal niveau** o.a. met:

**Israël.** Wij maken ons ongerust over het toenemende antisemitisme, wereldwijd. Wij zien de noodzaak om ons voor te bereiden op het concreet te hulp komen van het Joodse volk. Met de Stichting Echad Verlag in Toffen (Zwitserland) zijn contacten gelegd. Deze Stichting propageert de bediening van Ruben en Benjamin Berger in Christ Church Jeruzalem. Zij verspreiden in Israël de boodschap dat Jezus Christus ook hun Messias is.

**In Brazilië** wordt via Stichting Support Trust te Heemstede het “project Esther” gesteund in de strijd tegen kinderprostitutie en mensenhandel. Daarin is Tim van Egmond werkzaam. Tim, afgestudeerd als strafrecht jurist, doet dit werk ook parttime onder de paraplu van Youth with a mission. Hij werd voor dit werk met name geïnspireerd toen hij in aanraking kwam met International Justice Mission (IJM), een mensenrechten organisatie die opkomt voor slachtoffers van mensenhandel en moderne slavernij in ontwikkelingslanden wil tegengaan. Vanuit een nieuw opvanghuis in Vera Cruz werkt Tim met zijn hele hart in activiteiten, die voornamelijk bestaan uit het geven van Engelse les, het bijstaan op administratieve, juridische en praktische wijze en het thuis bezoeken van de families van de meisjes om de gezinnen als geheel te helpen. Project Esther is een plek waar zij worden gevoed, veilig zijn en zich lichamelijk, emotioneel en geestelijk kunnen ontwikkelen. Een rustpunt in een gemeenschap vol geweld. Hoewel de omstandigheden voor hen zeer moeilijk kunnen zijn, zien ze veel meisjes veranderen nadat ze het project betreden. God is Vera Cruz niet vergeten. Onlangs ontmoette Tim Veronica in de Verenigde Staten, voorheen zonder toekomst in Vera Cruz, maar nu via Project Esther met een highschooldiploma op zak en op het punt de universiteit te betreden. Als jurist hoopt Tim op professionele wijze een stem te kunnen zijn voor zovele armen, die door bruto geweld geen stem hebben. Door enkele rechtenvakken ter plaatse te volgen en de kennis van de Portugese taal te verdiepen hoopt hij zich verder te gaan bekwamen voor zijn taak.

**Trans World Radio te Barneveld** (ANBI-stichting met site [www.transworldradio.nl](http://www.transworldradio.nl)).

Een organisatie voor Evangelieverkondiging via de Media (ook ANBI). Het Evangelie kan op deze wijze overal komen, ook in de zogenaamde ‘gesloten’ landen. Zo veranderen mensenlevens als mensen Gods Woord horen.

## **Stichting Desertrose International te Oosterwolde**

Desertrose is een internationale gebedsbediening, die voor ogen heeft om het Joodse volk en de Arabische volken terug te laten keren bij het hart van de Vader. Zij wil een bijdrage leveren in verzoening voor, en tussen, Jood en Arabier. Zij geloven geroepen te zijn om voorbede te doen voor Israël, de landen in het Midden Oosten met de focus op de Golfstaten, maar ook voor de gemeenten in ons eigen land. Wanneer gebed de hemel raakt zal veel in beweging komen: verzoening, herstel en profetieën zullen vervuld worden. Het is hun visie om christenen te mobiliseren en toe te rusten met vaardigheden van voorbede, aanbidding en onderwijs zodat ze in kracht en autoriteit zullen gaan opstaan.

## **Stichting Open Doors te Ermelo (ANBI-stichting met site [www.opendoors.nl](http://www.opendoors.nl)).**

Open Doors wil vervolgte en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie door gebed en verspreiding van Bijbels, Bijbelstudiematerialen e.d. In bedreigde en onstabiele gebieden worden christenen voorbereid op mogelijke vervolging en lijden. Christenen in de vrije wereld worden voorgelicht en gemotiveerd om zich te vereenzelvigen met vervolgte en bedreigde christenen en hen actief te helpen, Dit alles naar aanleiding van het gestelde in de Bijbelteksten:

1 Cor. 12: 26: “Als één lid lijdt, lijden alle leden mede, als één lid eer ontvangt, delen alle leden in vreugde” en

Matteus 28: 19: “Gaaf dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”

## **Comité Gemeentehulp Israël te Nieuwegein (ANBI en site [www.cgi-holland.nl](http://www.cgi-holland.nl)).**

Doelstelling is om Messiaans-Joodse gemeenten en bedieningen **in Israël** te ondersteunen met gebed en financiële middelen en christenen en gemeenten **in Nederland** te informeren over Messiaans-Joodse gemeenten in Israël en over de Joodse wortels van het christelijk geloof. Uitgangspunt hierbij zijn twee citaten uit de brieven van de apostel Paulus in het Nieuwe Testament: Romeinen 15: 27: “Zij hebben het immers goed gevonden, maar zijn het ook tegen hen verplicht, want indien de heidenen aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, behoren zij ook met hun stoffelijke goederen hen te dienen.” Efeze 2: 14-16: “Want Hij (Jezus) is onze vrede, die de twee (Jood en heiden) één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, “